

Voetius 21-03-2024: Eethen en Drongelen

Dienst: Zondag 24-03-2024

9.30uur: Ds. P. Kleinbloesem uit Goudswaard.

Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er iedere morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).

Kinderkerk: Er is kinderkerk onder leiding van Lione. Het thema is: Ik ken die man niet!

Deze zondag staat Marcus 26:57-75 centraal: Jezus wordt bij de hogepriester verhoord en beschuldigd, en Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent.

Collecten:

- De **eerste** collecte is de bestemd St. Hulp Oost-Europa. Deze stichting wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs. Uw gift helpt de mensen in Oost-Europa. Zij hebben onze steun hard nodig.
- De **tweede** collecte is bestemd voor het kerkbeheer.
- De **derde** is bestemd voor het beeld- en geluidsfonds.

Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan.

Bij de diensten: Komende zondag is het Palmzondag, deze dienst hoopt Ds. Kleinbloesem te leiden.

Op vrijdag 22 maart hopen we de winterzangavond te houden. Deze avond wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Eethen-Drongelen en Genderen. Deze avond begint om 19.00uur, we hopen met elkaar een uurtje te zingen onder begeleiding van orgel en piano en aansluitend een kopje koffie, thee of frisdrank te drinken in de Hoeksteen.

Op Witte donderdag, dit jaar op 28 maart, hopen we een Vesper te houden. Tijdens dit Vesper hopen we extra stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus op weg naar Pasen. Van harte welkom om 19.30uur in de kerk.

We wensen elkaar gezegende diensten toe.

Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst of de andere bijeenkomsten te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij)

Samen kerk zijn:

Bijbelkring: Op dinsdag 26 maart is de laatste Bijbelkring van dit seizoen. We bespreken het onderwerp "Zullen we elkaar herkennen na de dood?", het laatste hoofdstuk uit het boekje "Ouder worden in Gods licht". De Bijbelkring begint om 20.00uur in de Hoeksteen, onder leiding van Chris. Vooraf hopen we met elkaar een maaltijd te nuttigen om 19.00uur in de Hoeksteen. De maaltijd wordt door de eigen leden verzorgd. Schroom niet als je de niet de hele avond kan, maar een bepaald deel mee wilt doen.

Graag van tevoren opgeven als je mee wilt eten. Opgeven kan bij een van de leden of via

webmaster@hervormdeethendrongelen.nl. Graag tot ziens!

Meeleven: We leven mee en bidden voor gemeenteleden die ziek of in rouw zijn.

Als kerk willen we graag meeleven met onze gemeenteleden in tijden van blijdschap, maar ook van zorg en ziekte. We vinden het fijn als u ons op de hoogte brengt van zaken die spelen. Dit kan via het pastoraat, door de pastorale ouderlingen aan te spreken of een mailtje te sturen naar pastoraat@hervormdeethendrongelen.nl.

Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 25 maart 18.00 uur inleveren bij Inge Riphagen (06-12160060) of voetius@hervormdeethendrongelen.nl.

Ten slotte: "God van licht wees mijn gids

Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U" – Opwekking 592

Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Inge Riphagen